

Paulus in partituur

2 november 2011
gedachtenis van alle gelovigen,
dankdag voor gewas

tekst Andries Govaart
melodie en zetting
© Jetty Podt

(1 Tess. 3,13-18; 5:14-24)

Vruchtbaar is de aarde,
geboomte, granen, gras.
Voedsel voor wie leven.
Wij danken voor gewas.

Vruchtbaar is de aarde,
wij komen uit haar voort,
krijgen woord en adem
en leven tot de oogst.

Hoed uw lieve aarde,
geef dat de geest niet dooft
Zuiver onze doden
en vier met hen de oogst.

